



Geacht lid,

De derde nieuwsbrief vlak voor de eerste verjaardag van de vereniging. Dit betekent dat we terugkijken op het afgelopen jaar en ons op gaan maken voor de eerste algemene ledenvergadering. Om een korte samenvatting te geven over afgelopen jaar, hebben we weer acte de présence gegeven bij de dodenherdenking op 4 mei, hebben een aantal van ons de Sunset March gelopen, is er de Wierdense veteranendag geweest met een concert van de fanfare bereden wapens, een in het water gevallen lichtjesavond is bijgewoond en hebben een aantal als erewacht gestaan bij het ter aarde brengen van veteraan Henk Engberts. We hopen als vereniging dat we dit jaar ook weer veel kunnen organiseren waarbij we hopelijk ook weer veel veteranen zien. Om alvast te beginnen willen we graag een save the date er uit gooien voor de eerste algemene ledenvergadering. Deze zal gaan plaatsvinden op 10-02-2024.

Financiën

Omdat het boekjaar is afgelopen kunnen we nu een schatting maken van de financiële situatie. Deze staat op de website bij "documenten".

Dit jaar kunnen we ook gaan beginnen met automatische incasso's. Zo kunnen we het voor iedereen wat makkelijker maken. Hoe en wanneer dit kan zal op een later moment door de penningmeester bekend gemaakt worden.



Algemene ledenvergadering

Op 10-02-2024 bestaat onze vereniging 1 jaar en dit lijkt ons een mooi moment om dit samen te vieren met een drankje. Dit kunnen we dan ook mooi combineren met de ALV!

De uitnodiging met tijd en agendapunten zal iedereen binnenkort ontvangen. Wel kunnen we alvast melden dat de algemene ledenvergadering zal plaatsvinden bij de Control Club op het Lageveld. Houd deze datum daarom vrij in uw agenda!

Wierdense veteranendag

Op 10 november 2023 werd de Wierdense veteranendag georganiseerd door de gemeente waar wij als veteranen vereniging voor het eerst een grote rol in hebben gespeeld. De avond begon met een heerlijk buffet in het ontmoetingscentrum. Dit was prima verzorgd en uitermate lekker. De Fanfare Bereden Wapens gaf daarna een mooi Anjerconcert waar Catalijne met haar prachtige stem de zang voor rekening nam. Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek, dat het een zeer geslaagde avond was waarbij de fanfare en Catalijne iedereen versted deed staan. Na afloop werd er in het ontmoetingscentrum nog een drankje genuttigd en door de echte liefhebbers werd de kroeg nog even opgezocht. Kortom een zeer geslaagde avond!





Sunset March

Het was zaterdag 14 okt. Met in totaal 6 man gingen de afgevaardigden van de veteranen vereniging gemeente Wierden richting Nijmegen voor de Sunset March.

De mars over de brug bij Lent zou die dag om 18:47 beginnen. De delegatie vanuit onze vereniging was natuurlijk meer dan 5 min voor tijd aanwezig dus we konden nog even van het mooie uitzicht op de brug genieten. Uiteindelijk liepen wij de brug op om bij het aangaan van de eerste lantaarnpaal van start te gaan met de mars. Toen de eerste lantaarnpaal aanging, liepen wij zij aan zij in het tempo van de lampen die aangaan in een trage mars de brug over. In totaal gaan er 48 lampen aan die symbool staan voor de slachtoffers die zijn gevallen bij het oversteken van de rivier de Waal.



De mars eindigt bij een monument aan de Waal. Daar hebben wij een formatie aangenomen en 1 min stilte gehouden voor de slachtoffers die het ultieme offer hadden gegeven. We stonden nog even te praten met Amerikaanse militairen die ook hun respect aan het betuigen waren voor hun voormalige landgenoten. Dit zegt wat over de bekendheid van deze Sunset-March.

Na wat foto's gemaakt te hebben zijn we rechtsomkeert gegaan en dezelfde weg terug verplaatst richting de auto's. Voor diegene die nu wil weten hoeveel we in totaal gelopen hebben... Nog geen 2km. De terug verplaatsing liep voorspoedig en het hele avontuur werd onder een genot van een drankje (en sommigen een bal gehakt met mayo) nabesproken in een lokaal café in Wierden. De conclusie die uiteindelijk getrokken werd was luid en duidelijk... volgend jaar weer! Al met al een bijzondere indruk van dit avontuur dat we graag willen delen met meerderen uit onze vereniging.



Wil je Meer informatie over de Sunset March dan kun je dit terugvinden op de internetpagina www.sunsetmarch.nl

Ben



Gezocht: Website beheerder!

Heb je ervaring met het onderhouden van een website, en vind je dit leuk om te doen? Laat dan even via onderstaand mailadres weten als je de website van de vereniging wilt helpen onderhouden.





Lichtjesavond op oorlogsgraven

Sinds 2018 wordt er ook in de gemeente Wierden meegedaan met de traditie "lichtjesavond op oorlogsgraven". Hierbij worden kaarsen geplaatst op de oorlogsgraven in de gemeente Wierden. In Wierden wordt deze traditie elk jaar op kerstavond gehouden. Er wordt elk jaar een beroep gedaan op de Wierdense veteranen. Zij nemen dan achter de graven plaats en brengen de eregroet tijdens de minuut stilte. De hele ceremonie duurt normaal gesproken ongeveer 45 minuten. De burgemeester begint met een woordje, de organisator Diederick ten Brincke vertelt een verhaal over een persoon in een oorlogsgraf en daarna worden de namen voorgelezen. Vervolgens worden de kaarsen uitgedeeld en verdeeld over de graven. Daarna is er een minuut stilte en is de ceremonie ten einde. Dit jaar ging het alleen even net wat anders. Het slechte weer gooide roet in het eten. Regen en harde wind zorgden ervoor dat de kaarsjes niet bleven branden en werd het plaatsen van de kaarsjes gestaakt. Na de ceremonie werd ook dit jaar nog even gezellig na geborrel bij het hofje.



Begrafenis Henk Engberts

Op 19 november is Indië-veteraan Henk Engberts overleden. Na goed overleg met de familie hebben we via het veteranen instituut een hoornblazer geregeld. Samen met een vijftal veteranen hebben zij gezorgd voor een waardig afscheid tijdens de begrafenis op 25 november 2023. De familie heeft na afloop een blijk van waardering gestuurd naar de vereniging.



Om hier even op terug te komen, alle veteranen welke komen te overlijden hebben het recht op een hoornblazer tijdens de uitvaart. Natuurlijk is dit niet leuk om over na te denken maar toch is het belangrijk om bij stil te staan. De meesten van ons kennen vast het handleiding nabestaanden nog wel welke uitgereikt werd voor een missie. Het is naar om in te vullen maar het is van onschatbare waarde voor nabestaanden wanneer iemand verwacht of onverwachts komt te overlijden.

Mocht een eerbetoon met Wierdense veteranen gewenst zijn met een hoornblazer dan kan dat hier natuurlijk ook in aangegeven worden. Aangezien we nu toevallig te horen hebben gekregen dat er een veteraan was overleden hebben we dit nog kunnen initiëren. Het zou vervelend zijn dat wanneer we het niet op tijd te weten komen, een kans op een verdiend eervol afscheid gemist wordt.

Vandaar de tip om de handleiding nog in te vullen ongeacht leeftijd of fitheid. De handleiding nabestaanden is ook te downloaden via onderstaande link. Deze kan overigens ook gebruikt worden door de partner van een veteraan.

<https://www.defensie.nl/downloads/brochures/2023/06/16/handleiding-nabestaanden>

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Bart Beldman
Voorzitter
06 – 53 75 30 70
voorzitter@veteranenwierden.nl

